



ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1701 /2019

Στα Ιεροσόλυμα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο κατάστημα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, οδός Λατινικού Πατριαρχείου αρ. 11-19, ενώπιον εμού του Χρήστου Σοφιανόπουλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, που κατοικώ και εδρεύω ενταύθα και εκτελώ χρέη Συμβολαιογράφου, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ, κατά κόσμον ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ-ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Αθανασίου και της Ειρήνης, γεννημένος στο Πόρτς Γερμανίας, την 4/8/1970, κάτοχος του υπ' αριθ. AI [REDACTED] αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως ΤΑ Γλυφάδας, κάτοικος Ιεροσόλυμων, οδός Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, Jerusalem, P.O. Box 31043, και δήλωσε, ότι θέλει να δώσει την πιο κάτω βεβαίωση, ενόρκως, κατόπιν αιτήσεώς του: Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως ΙΣΙΔΩΡΟΥ, κατά κόσμον ΗΛΙΑ-ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑ του Θεοδώρου, κατοίκου Ιεροσολύμων, οδός Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, P.O. Box 31043. Στη συνέχεια, αφού δήλωσε ότι θέλει να δώσει όρκο στην ιεροσύνη του, ορκίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 408 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, διαβεβαιώνοντας στην ιεροσύνη του, ότι θα πει όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει κάτι και βεβαιώνει ότι:

«Με τον π. Ισίδωρο - Ηλία Φακίτσα πρωτογνωριστήκαμε στις 6 Οκτωβρίου 1987, κατά την άφιξή μου στα Ιεροσόλυμα, ως μαθητής τότε της Γ' Λυκείου, στην Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων. Ο π. Ισίδωρος ήταν μαθητής της Γ' Γυμνασίου και συγκατοικούσαμε στο ομώνυμο οικοτροφείο, στον λόφο της Αγίας Σιών. Καθώς ο συνολικός αριθμός των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής ήταν μόλις 25 άτομα, ο σύνδεσμος μεταξύ μας ήταν πολύ ισχυρός και παραμένει ισχυρός μέχρι και σήμερα. Αντίστοιχα με τον Σεβασμιώτατο Αρίσταρχο γνωρίζομαι



από την ημέρα που πρωτοήρθα στην Ιερουσαλήμ επειδή την περίοδο της φοιτήσεώς μου στην Πατριαρχική Σχολή εκείνος ήταν Σχολάρχης και διατηρούμε άριστες σχέσεις μέχρι και σήμερα. Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2018 ο π. Ισίδωρος μου ανέφερε, ότι είχε συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με έναν προσκυνητή από την Ελλάδα, το όνομα του οποίου δεν γνώριζα εκείνη την στιγμή, ο οποίος και τύχαινε να είναι γιος iερέα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον π. Ισίδωρο τον παρέπεμψε δε ο Σεβασμιώτατος Αρίσταρχος, ο οποίος και τον ξεναγούσε στον Πανάγιο Τάφο, και μάλιστα μερίμνησε για να τον δεχθεί και ο ίδιος ο Πατριάρχης. Κατά τις μεταξύ μας συζητήσεις ο π. Ισίδωρος περιέγραψε τον εν λόγω άνθρωπο ως έναν προσκυνητή, όπως οι χιλιάδες που έρχονται κάθε χρόνο στους Αγίους Τόπους, που επαγγελματικά ασχολούνταν με έναν ιστότοπο στο διαδίκτυο κατά τα λεγόμενα του, και ο σκοπός της επίσκεψης του ήταν καθαρά ιδιωτικός και όχι επαγγελματικός. Κάθε φορά που ο π. Ισίδωρος συναντούσε τον εν λόγω προσκυνητή ήταν εκνευρισμένος καθότι συνεχώς του έθετε ερωτήσεις σε σχέση με την θέση του ως Σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου, και δεν αρκούνταν στα λεγόμενα του π. Ισιδώρου, διακατεχόμενος από θεωρίες συνωμοσίας για το εάν δοντας ισχύουν αυτά που ο π. Ισίδωρος του έλεγε, αναφέροντας τα εν λόγω θέματα ως ζωτικής σημασίας για τον εσωτερικό του αυτοκαθορισμό. Ο π. Ισίδωρος αν και φαινόταν φανερά εκνευρισμένος και ενοχλημένος εν τούτοις αδυνατούσε να αποπέμψει τον εν λόγω προσκυνητή λόγω του γεγονότος ότι στον ίδιο τον παρέπεμψε ο ίδιος ο Πατριάρχης και ο Σεβασμιώτατος Αρίσταρχος, φοβούμενος μήπως η δική του άρνηση ως Σκευοφύλακα του Παναγίου Τάφου εκληφθεί ως άρνηση του ίδιου του Πατριαρχείου ως θεσμού προς τους προσκυνητές. Στις 22 Μαρτίου του 2019 σε επίσκεψη μου από την Μαδηβά στην Ιερουσαλήμ συναντήθηκα με τον π. Ισίδωρο, ο οποίος ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω τον λόγο. Συζητώντας μαζί του μου εξήγησε, ότι ο δήθεν προσκυνητής, για τον οποίο μου είχε μιλήσει μήνες πριν, ονομαζόταν Δημήτριος Αλικάκος, και στα πλαίσια των δήθεν έντονων πνευματικών του αναζητήσεων τον



παρέσυρε σε ξενοδοχείο της Ιερουσαλήμ, με το πρόσχημα να μιλήσουν εκτός του πολυσύχναστου γραφείου του π. Ισίδωρου στον Πανάγιο Τάφο, και είχε βιντεοσκοπήσει τα λεγόμενα του σε σχέση με το θέμα της Αφής του Αγίου Φωτός. Σε σχέση με το προϊόν της βιντεοσκόπησης μου επικαλέστηκε, ότι πράγματι είχε συμφωνήσει να καταγραφεί με μαγνητόφωνο ένα τμήμα της συνομιλίας τους, ώστε να καθησυχαστεί ο πιστός δήθεν από τις αμφιβολίες, οι οποίες τον ταλάνιζαν και να μπορεί να ανατρέχει στο μέλλον στην μεταξύ τους συνομιλία για να καθησυχάξει την συνείδηση του. Αφού δε απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσε, ο κος Αλικάκος και ο π. Ισίδωρος κάθισαν για να πιούν καφέ στο ξενοδοχείο, όπου και ο κος Αλικάκος συνέχισε τις ερωτήσεις του πιέζοντας τον να διαφοροποιήσει τις απαντήσεις, τις οποίες του έδωσε στην καταγεγραμμένη συνομιλία τους, λέγοντας του ότι πλέον μπορούσε να του πει την αλήθεια, την οποία δήθεν δεν είπε κατά την διάρκεια της μαγνητοφώνησής του. Όπως μου είπε ο π. Ισίδωρος, ο κος Αλικάκος όχι μόνο δημοσίευσε στο YouTube ένα κομμάτι της μεταξύ τους συνομιλίας, αλλά δημοσίευσε επιλεκτικά τμήματα της συνομιλίας τους, που παρουσιάζεται ο π. Ισίδωρος να υπαινίσσεται δήθεν, ότι οι εκπεφρασμένες θέσεις του Πατριαρχείου για το θέμα του Αγίου Φωτός δεν ισχύουν, και θα προχωρήσει σε έκδοση βιβλίου περί του ίδιου θέματος. Βλέποντας το επίμαχο βίντεο στο YouTube, διάρκειας λιγότερο των 20 δευτερολέπτων, φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του π. Ισίδωρου και φαίνεται να γελάει στις ερωτήσεις του κου Αλικάκου, με αποτέλεσμα να φαίνεται όχι μόνο ως πρόσωπο μειωμένης σοβαρότητας, αλλά να αποκαλύπτεται παγκόσμια και το οδοντιατρικό πρόβλημα, από το οποίο υπέφερε κατά την εν λόγω χρονική στιγμή. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω δημοσιεύσεων το πρόσωπο του π. Ισιδώρου είναι πλέον ευρύτερα γνωστό αποκλειστικά με αρνητικό πρόσημο εξαιτίας του ανωτέρω βίντεο, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται ακόμα και από αγνώστους στον δρόμο με σκωπική διάθεση. Το περιεχόμενο δε του βίντεο το μόνο που δείχνει, είναι τον π. Ισίδωρο να γελάει αμήχανα σε ερώτηση του κου Αλικάκου, με θέμα τι κάνει την καντήλα του Παναγίου





Τάφου χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε περαιτέρω απάντηση. Η δε υποτιθέμενη συγκατάθεση του π. Ισιδώρου δεν φαίνεται στο βίντεο, παρά μόνο ακούγεται ηχητικά χωρίς να μπορεί να καταλάβει ο ακροατής εάν ο π. Ισιδώρος συμφώνησε στην καταγραφή του βίντεο που αναρτήθηκε ή συμφώνησε στην καταγραφή διαφορετικού τμήματος της συνομιλίας του με τον κο Αλικάκο. Το βιβλίο του κου Αλικάκου, το οποίο το διάβασα τόσο εγώ όσο και πολλοί πιστοί και μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας, παρουσιάζει τον π. Ισιδώρο και τον Σεβασμιώτατο Αρίσταρχο να συμφωνούν δήθεν με τις απόψεις του συγγραφέα, χωρίς να δίνεται καμία απόδειξη επ' αυτού, παρά μόνο να παρουσιάζονται οι φωτογραφίες τους ως ενισχυτικό της αξιοπιστίας των απόψεων του συγγραφέα. Αποτέλεσμα της παραποίησης των απόψεων του π. Ισιδώρου και του Σεβασμιωτάτου Αρίσταρχου, και της δήθεν υποστήριξης των απόψεων του συγγραφέα από αυτούς, οι οποίες αναληθώς παρουσιάζονται έτσι στο βιβλίο του κου Αλικάκου, είναι η ψυχική και πνευματική καταρράκωση του π. Ισιδώρου και του Σεβασμιώτατου Αρίσταρχου, οι οποίοι είδαν την εμπιστοσύνη και την καλή τους θέληση προς έναν προσκυνητή των Αγίων Τόπων να μετατρέπεται στον δημόσιο εξευτελισμό τους. Μετά την δημοσίευση του βίντεο, του βιβλίου, αλλά και αναρτήσεων στο Facebook του κου Αλικάκου προσέρχονται απλοί πιστοί όλων των εθνικοτήτων στον Ναό της Αναστάσεως, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον π. Ισιδώρο και τον Σεβασμιώτατο Αρίσταρχο είτε με εχθρική διάθεση, καθότι οι ίδιοι οι πιστοί διαφωνούν με το εν λόγω βιβλίο και θεωρούν εσφαλμένα, ότι όντως οι εν λόγω δηλώσεις του π. Ισιδώρου και του Σεβασμιωτάτου Αρίσταρχου όπως αποτυπώθηκαν από τον συγγραφέα στο βιβλίο του ανταποκρίνονται στην πραγματική τους άποψη, είτε σκωπικά λόγω της εικόνας τους που μεταδόθηκε στο YouTube και συμπεριλήφθηκε με φωτογραφίες στο βιβλίο του κου Αλικάκου υποβαθμίζοντας τον ρόλο και την θέση τους εντός της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Τα ίδια δε τα μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας αντιμετώπισαν με δυσπιστία τον π. Ισιδώρο και τον Σεβασμιώτατο Αρίσταρχο από την ημέρα έκδοσης του εν λόγω βιβλίου, θεωρώντας εσφαλμένα ότι όντως προέβησαν στις εν

λόγω δηλώσεις, προκαλώντας προβλήματα ακόμα και στην καθημερινότητα τους και στις σχέσεις τους εντός της Αγιοταφικής Αδελφότητας.»

Η παρούσα θα χρησιμοποιηθεί προς υποστήριξη των υπ' αριθ. ΓΑΚ 70160/2019-ΕΑΚ 2180/2019 και ΓΑΚ 70162/2019-ΕΑΚ 2182/2019 αγωγών των Ηλία-Ισιδώρου Φακίτσα και Αντωνίου-Αρίσταρχου Περιστέρη κατά των: 1) Αλικάκου Δημητρίου του Γεωργίου, 2) Κολέτσου Ορέστη-Ερρίκου του Γεωργίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σε πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) φύλλα για τα οποία εισπράχθηκαν διακόσια δέκα (210) ευρώ για το πρωτότυπο και εξήντα (60) για το κάθε αντίγραφο, η οποία αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στο βεβαιώσαντα, υπογράφεται από αυτόν και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΝΟΡΚΩΣ ΒΕΒΑΙΩΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων
Αριστόβουλος-Στέλιος Κυριαζής

Χρήστος Σοφιανόπουλος
Σύμβουλος Πρεσβείας Α'

Ακριβές αντίγραφο

Nº de Controle No. 713
Taxa Consul Dr. mei 60€
Total em 840尼S

